

Van de voorzitter

Beste leden, het is goed dat we met elkaar, de afgelopen week ons verdriet op de plaats hebben mogen delen waar we Monique het beste kende. Dat ze graag gezien was binnen de vereniging bewijst het mooie aandenken dat we Martien, Lonny en Petra hebben mogen geven.

Jammer, dat ze zelf dacht dat het wel eens anders was. We kunnen haar dit niet meer vertellen. Hoe graag we dit ook zouden willen. Het doet ons goed dat we als vereniging een mooi gedenkplaatsje in de sporthal hebben kunnen creëren waar we ons verdriet en medeleven aan Monique hebben kunnen opschrijven. Waar we ook ons verdriet met elkaar hebben kunnen delen. Het is "SUPER" zoals één van de leden tegen mij zei. Deze manier van verwerken heeft ons allen goed gedaan, het was hartverwarmend! Laat de herinnering aan Monique een onuitputtelijke bron van energie zijn, zodat wij met elkaar de kracht mogen vinden om verder te gaan.

Jullie voorzitter, Wilfried



* 18-06-1975 - † 11-05-2004

'k Vraag me af, nu ik weer alles
overvol in bloei zie staan,
"maak ik nou zo'n lange aanloop
om alléén maar... dood te gaan?"